



In het najaar van 2008 hadden we bij Breadline Africa alle international bestuursleden op bezoek.



Onze Bestuursleden steken de handen uit de mouwen

Vaak zijn bestuursleden niet meer dan een rijtje namen in kleine letters onderaan een brief. Maar onze bestuursleden zijn echt "hands-on" en ik dacht dat u het interessant zou vinden hen in actie te zien.

De belangrijkste taak van een bestuur is om er voor te zorgen dat de fondsen van

Breadline Africa verstandig en zorgvuldig toegewezen worden aan projecten waar uw schenkingen het grootste effect hebben. Onze bestuursleden deden zelf ook wat ze tegenover anderen bepleiten – ze betaalden zelf hun eigen vliegticket om hier naar toe te reizen. Bovendien besteedden ze kostbare vakantiedagen, ver van hun baan en familie, om naar de

projecten te komen kijken die u steunt! U kunt zich voorstellen hoe dankbaar het team was om hen te zien. Maar de teamleden vroegen me om u te laten weten dat hun werkelijke dank uitgaat naar U – en U en U en U – onze fantastische donateurs, zonder wie wij niets zouden kunnen bereiken.

Edna is verslaafd aan bloggen!

Is het Internet niet geweldig? In de afgelopen tijd heb ik het leuke van "bloggen" ontdekt – een ideale combinatie van het schrijven van een dagboek en het sturen van brieven – en ik kan er foto's, links naar lopende projecten van Breadline Africa, en zelfs videoclipps aan toevoegen! Je kunt het ook vergelijken met een krantenrubriek – maar dan een waarbij je je eigen commentaar kan schrijven en op die manier met me kunt chatten. Het is heel makkelijk – als ik het kan, kan iedereen het! Kom bij me op "bezoek" door op het Breadline Africa blog te klikken en lees wat we allemaal doen. Het adres is: www.breadlineafrica.org/blog.

De bestuursleden maken deeg

Terwijl ze hun tijd hier gebruikten om hard na te denken over de toekomst van Breadline Africa, en plannen en strategieën uitwerken voor de uitdagingen die ons te wachten staan, deden ze ook enthousiast mee aan onze Blogger Bake-Off.

Dit is onze online campagne die stoutmoedig de wereld van het Internet betreedt. Over de hele wereld kunnen mensen via blognetwerken honderden... duizenden... zelfs miljoenen mensen bereiken. We wilden meer informatie en debat over armoede in Afrika op deze netwerken op gang brengen en daardoor kwamen we op het idee van het bakken van brood (een basisbehoefte), recepten uitwisselen, en uiteindelijk het "desem" te leveren voor het inzamelen van fondsen voor voedselprojecten – noodvoedselpakketten, gaarkeukens, gemeenschappelijke groentetuinen, en dergelijke. Wilt u meedoen, ga dan naar www.bloggerbakeoff.com



Edna deelt haar kookgeheimen met Louise Seligman.



Renée Hopster en Sir Robbie Dunbar steken hun handen uit de mouwen!

Edna's kolom

Wat was 2008 een geweldig jaar! Ik wens u allen nog een goed en gezegend 2009. En opnieuw, ik kan u niet vertellen hoezeer ik uw brieven, kaarten, boodschappen en gebeden op prijs stel. Ik heb u zoveel meer verhalen te vertellen over alle projecten die hier genoemd zijn en over de vele plannen die we beramen. Maar deze keer

wilden onze bestuursleden de gelegenheid hebben om direct met u te spreken – dus in plaats van een brief van mij volgen hier hun brieven.

Edna



Jacqueline Sellmeijer, bestuurslid van Breadline Africa Nederland, schrijft:

Phinias woont in een stenen zgn. "Mandelahuisje" en zijn containerwerkplaats staat erachter. De container zag er goed uit en was netjes en overzichtelijk ingericht met zijn werk, dat van dat van diverse leerlingen en de nog te gebruiken diverse op soort gesorteerde stenen.

lunch en zijn vrouw Martha, schilderes, voorzag ons van thee. Zij en Phinias collega's zijn Breadline Afrika en daarmee u als donateurs zeer dankbaar voor de container en uw steun.

Phinias geeft dagelijks gratis workshops voor kinderen na schooltijd. Hiermee helpt hij te voorkomen dat ze kattekwaaud uithalen of erger, in de criminaliteit terecht komen. Hij verdient zijn brood voor zover mogelijk met betaalde workshops en de verkoop van zijn beeldhouwwerken.

Het was voor mij een fantastische manier om te zien en te ervaren hoe deze zeer gemotiveerde en toegewijde mensen leven en werken.



Op donderdag 6 november 2008 was ik in de gelegenheid een workshop beeldhouwen te doen o.l.v. de uit Zimbabwe afkomstige Phinias Chirubvu in de (in januari) door Breadline Africa geschonken tot werkplaats omgebouwde oude scheepscontainer in het "township Khayelitsha" even buiten Kaapstad.

Phinias en ik werkten met heel veel plezier een hele dag op een fantastische manier samen aan een zgn. "wondersteen", die mijn motto: "De beste zon is een glimlach" uitbeeldt. (De foto's getuigen hiervan.)

Samen met zijn vrouw en 2 dochtertjes van 3 en 5 jaar oud gebruikte ik de



Help mensen zichzelf te helpen

Bank: ABN-AMRO 54.28.62.255

KVK: Amsterdam 34113873

ANBI erkend

Nederland bestuurders: Renée Hopster, Eveline Kok, Sam Brantsma, Jacqueline Sellmeijer, Mary Lack

In verband met de bank - en administratiekosten stellen wij het op prijs indien uw gift niet minder dan 3 Euro bedraagt. Hogere bedragen zijn natuurlijk altijd zeer welkom, maar met donaties vanaf 3 Euro zijn we ook heel blij. Indien u net een donatie voor een u aansprekend project heeft gegeven en nu een keer wilt overslaan, wilt U deze brief dan beschouwen als informatie over de verschillende projecten die Breadline ondersteunt?

NIEUWSBRIEF

april 2009



Stichting Breadline Africa Nederland . Dotterbloem 22 . 3648 NS Wilnis . Telefoon: 0297 566607

Renée Hopster, voorzitter van Breadline Africa Nederland, schrijft:



Beste vrienden van Breadline Africa

Twaalf bestuursleden van Breadline Africa Groot Brittannië, Ierland en Nederland kopen een ticket naar Kaapstad. Zij vergaderen een week lang met elkaar. Gevolg: knopen worden doorgemaakt over de structuur en organisatie, de neuzen dezelfde kant op gezet, en het beleid opnieuw afgesproken.

En natuurlijk worden projecten bezocht! Wij zien hoe meisjes worden opgeleid tot peuter- en kleuterleidster, en hoe het belang van hygiëne wordt uitgelegd. We bezoeken een school waar het geleerde in de praktijk te zien is. Omdat ook baby's vanaf tien maanden hier welkom zijn, geeft het de moeders de kans om te werken.

Ook Cans 4 Skills staat op het programma. Een prachtig win/win project: er is behoefte in Kaapstad aan loodgieters en metselaars. Dus leert Breadline Africa werklozen uit de arme buurten in zes weken basisvaardigheden om loodgieter of metselaar te worden. Het leslokaal is de bekende container!

Daarna doen wij mee aan het Blogger Bake Off project (zie website) en bakken brood! Een overweldigend succes; wij hopen dat jullie allemaal mee zullen doen!

Het deed ons goed te zien hoe de gelden van Breadline Africa worden besteed en welke vooruitgang er door de projecten wordt geboekt.

Wij keerden terug met nóg meer motivatie voor Breadline Africa!

Renée Hopster

P.S. Kijk op pagina 5 voor meer nieuws over ons bezoek aan Breadline Africa.



Wie heeft er plezier?
Handen omhoog graag!

De kinderen hebben plezier!

De foto's spreken voor zich! Meer dan 800 kinderen uit zeer arme families hadden een onvergetelijke dag van, zon, zand en plezier, en dat allemaal dankzij u. Elk kind kreeg een cadeau van de Kerstman, daarna zorgde een springkasteel voor veel opwinding, gevolgd door een goede middagmaaltijd. Ze waren zo blij – en ik ben zo dankbaar dat u dit mogelijk maakte.



MASIZAKHE EDUCARES
TOILETBLOK, KHAYELITSHA

Het eindresultaat

AFZONDERLIJKE INANGANG VOOR JONGENS EN MEISJES
 LOODGIETERSWERK ALLEN BIJ DE RUG VAN DE CONTAINER
 DE TOILETTEN VAN VOLWASSENEN KUNNEN WORDEN VERDEELD
 HET WASBASSIN VOOR ELKE KANT



Herinnert u zich Angelina Zenani van Masizakhe Educare, die zich zo bekommerde over de kleintjes onder haar zorg omdat ze gebruik moesten maken van de onhygiënische en ontoereikende openbare toiletten gelegen op een flinke afstand van haar eenvoudige crèche? Ik ben heel blij om te kunnen berichten dat hun splinternieuwe toiletgebouw in aanbouw is – op de foto kunt u zien hoe het allemaal zal werken. Ik dank u allen hartelijk voor het verwezenlijken van deze basisbehoefte!



De kinderen krijgen snel een hele nieuwe sanitaire unit zoals deze.



Water verzamelen met de hand, een rug brekend klusje

Overall water – maar hoe slaan we het op?

We maken ons allemaal veel zorgen over klimaatsverandering en de invloed die deze verandering nu reeds op de kleine boeren in Zuidelijk Afrika heeft. We hebben gezien dat de winters strenger, en de zomers warmer en veel droger zijn. Dus ik greep de kans om de boeren van Riverlands van watertanks

te voorzien met beide handen aan om ze daarmee te helpen het water van de zware regens die 's winters vallen en tijdens de lange zomermaanden achterwege blijven op te kunnen slaan. Ik weet dat deze watertanks onmisbaar zijn voor hun gewassen en hun onafhankelijkheid.



Mensenredder

Deze mand met levensmiddelen ziet er voor wellicht niet uit als levensreddend, maar voor sommige families is dat wel het geval. Vele extreem arme families ontvingen met Kerstmis van ons dit pakket om toch nog een leuk Kerstfeest te vieren.



Na aan mijn hart...

Vorige maand schreef ik u over een speciale behoefte – steun voor een klein medisch centrum en geboortekliniek in de afgelegen Oostkaap, waarmee we levens kunnen redden en de gezondheid van moeder en kind in deze gemeenschap verbeteren. Ik hoop dat u deze nood die mij zo na aan het hart ligt niet zult vergeten!



Kunt u me helpen aan een container?

En dat doet me eraan denken – ik kom altijd containers tekort. De behoefte aan deze veelzijdige en goedkope containers die omgebouwd kunnen worden tot gaarkeukens, klaslokalen, klinieken, bibliotheken, kleuterscholen neemt steeds toe. Daarom zal ik u zeer dankbaar zijn indien u bereid bent €12 bij te dragen aan mijn speciale container spaarpot!



Trotse studenten pronken met hun diploma

Herinnert u zich ons Cans4Skills project waarbij mobiele containerklaslokalen gebruikt worden als trainingscentrum voor jonge volwassenen? Met veel plezier laat ik u deze foto's van onze trotse gediplomeerden zien – van onze

eerste metselaarscursus, en daarna onze loodgieterscursus. Ik ben zo onder de indruk van deze verbazingwekkende studenten die zo vastbesloten zijn om vaardigheden te verkrijgen en vooruit te komen.

Een speciaal bedankje van Edna en de boeren van Lilliefontein



Een tijdje geleden schreef ik aan sommigen van u om toestemming te vragen voor een alternatief plan voor ons champignonkwekerij project. Uw vriendelijke, hartelijke en gulle brieven, kaarten, berichten en reacties hebben mij overweldigd. Men wordt zeer

dankbaar bij het ontvangen van zo veel vertrouwen en welwillendheid, en ik zal u allen zeker op de hoogte houden van onze plannen voor een voorraadschuur en administratiekantoor – waar nu, dankzij uw donaties, aan gewerkt wordt.