



## Edna's kolom

uw gulle reacties en blijvende steun is ons containerproject een groot succes en konden we het uitbreiden naar soepkeukens, klinieken, toiletgebouwen, bibliotheken en nog veel meer. En hier zijn we dan, nog steeds actief – allemaal dankzij u!

In de afgelopen paar jaar zijn we allen door een globale economische crisis geraakt, een grote zorg voor velen. Maar dankzij uw medeleven slagen we erin om door te gaan en levens van mensen hier in Afrika te verbeteren.

Sommigen onder u zijn zo begaan dat ze Breadline Africa in hun testament opnemen. Als u dit overweegt en vragen heeft, schrijf me dan een berichtje en ik zal meteen, en natuurlijk in alle vertrouwen, reageren.

Bedankt voor de mooie handgeschreven brieven en kaarten die binnen blijven komen en voor de nieuwtjes die u met mij deelt. Ik hoor graag van u – het maakt de wereld een stukje kleiner en vriendelijker.

Vooral ben ik degenen onder u dankbaar die hun maandelijkse bijdrage automatisch overschrijven waardoor plannen voor ons makkelijker wordt. Ook ben ik degenen dankbaar die altijd wat meer geven, zelfs in moeilijke tijden. Alle kleine beetjes helpen en ik dank u zeer uit de grond van mijn hart.

Met veel liefde,

*Edna*



### Beste Vrienden

Eind vorig jaar verloren we onze geliefde Madiba – Nelson Mandela. Zijn waarden vormen de basis voor alles waar wij bij Breadline Africa in geloven. We rouwen om het verlies, maar vieren en blijven inspiratie putten uit zijn leven. Een van zijn favoriete uitspraken was: "Onze kinderen zijn onze grootste schat. Zij zijn onze toekomst."

Dit ligt ons na aan het hart en we blijven ons richten op projecten die kinderen steunen. Met ons jaarlijkse strandfeest willen we hen een beetje plezier geven. Dankzij uw steun, die dit mogelijk maakt, hebben door de jaren heen twintig duizend kleine kinderen de zee bezocht, velen voor de eerste keer! Dit jaar willen we een aantal van hun mooie dankbrieven met u delen. We hopen dat u ze met plezier zult lezen.

Kunt u geloven dat het dit jaar onze 21ste verjaardag is? Met veel plezier zijn we in onze archieven op zoek gegaan naar herinneringen om met u te delen. We begonnen in 1993 en ik weet zeker dat velen van u onze eerste brief nog kunnen herinneren. Daarin deelden we ons unieke idee om tweedehands containers te kopen en ze tot klaslokalen te verbouwen. Dankzij



een paar foto's uit ons archief. Mooie herinneringen



Community Organisation Award  
2013 Winners

### Help mensen zichzelf te helpen

Bank: NL36ABNA0542862255 KVK: Amsterdam 34113873 ANBI status sinds 01-01-2008

Nederland bestuurders: Renée Hopster, Nancy van Bilsen, Sam Brantsma, Jacqueline Sellmeijer, Mary Lack, Marijke Schep

In verband met de bank - en administratiekosten stellen wij het op prijs indien uw gift niet minder dan 3 Euro bedraagt. Hogere bedragen zijn natuurlijk altijd zeer welkom, maar met donaties vanaf 3 Euro zijn we ook heel blij. Indien u net een donatie voor een u aansprekend project heeft gegeven en nu een keer wilt overslaan, wilt U deze brief dan beschouwen als informatie over de verschillende projecten die Breadline ondersteunt?

**Bezoek onze websites [www.breadline-africa.nl](http://www.breadline-africa.nl) en [www.containers4life.nl](http://www.containers4life.nl)**



## Van de kinderen: een GROOT dankuwel voor ons strandfeest!

**W**e houden ervan om onze maart nieuwsbrief in elkaar te zetten omdat we daarin verslag doen van het hoogtepunt van het jaar – ons jaarlijkse strandfeest. Dit jaar konden we, dankzij u, 1600 kleine kinderen uit plattelandse regio's, waar schrijnende armoede heerst, trakteren op een fantastische dag aan het strand – vol met pret, spelletjes, een goede maaltijd, en zelfs een bezoek van de Kerstman met een zak vol cadeautjes!

Vervolg op pagina 2.



## We zijn volwassen geworden!

In 2014 vieren we onze 21ste verjaardag! Sinds ons begin in 1993 hebben we veel bereikt en met uw hulp konden we meer dan 200 containers tot klaslokalen, soepkeukens en toiletgebouwen ombouwen en bij arme gemeenschappen installeren.

We zijn actief in vele gemeenschapsprojecten, maar ons containerprogramma is ons 'handelsmerk'. Van oud metaal maken we prachtige, sterke en verplaatsbare gebouwen die een kant-en-klare infrastructuur voor arme gemeenschappen bieden. We zijn heel trots op dit programma en hopen onze 21ste verjaardag gepast te vieren door 21 containers – als soepkeukens, toiletgebouwen, klaslokalen en meer – te plaatsen waar ze het meeste nodig zijn!

Dus als u ons een 'verjaardagscadeau' wil geven, overweeg dan alstublieft een bijdrage aan ons 21 containers-project. We zullen u zeer dankbaar zijn. De behoefte aan deze geweldige en veelzijdige faciliteit blijft groeien en we willen er graag meer beschikbaar maken voor degenen die ze het meeste nodig hebben.





# een GROOT dankuwel

Maar dit keer wilden de kinderen u zelf bedanken – hier zijn een paar prachtige tekeningen en brieven die zij ons stuurden.

En hier is een stukje uit een van de vele ontroerende brieven die we ontvingen: "Namens mijn kerk en de gemeenschap van Touwsrivier willen we u bedanken voor de zegen die u ons bracht. We waren altijd al van plan om onze kinderen voor het eerst van hun leven naar het strand te nemen, maar hadden er helaas nooit geld voor. Moge God u zegenen voor uw vriendelijkheid."

Wij sluiten ons aan bij deze mooie woorden. Het was een echte teamprestatie. Ook willen wij de volgende personen hartelijk bedanken: de vele vrijwilligers die voor de kinderen zorgden; de busmaatschappij Salfreds die het vervoer van de kleine kinderen verzorgde tegen een sterk gereduceerd tarief; de plaatselijke comedyacteurs die tijd doneerden om geld voor het feest in te zamelen; en natuurlijk, uzelf! Is het niet geweldig wat we kunnen bereiken als we de handen ineenslaan?



## Lukhanyiso Educare Centre – een lichtend voorbeeld van samenwerking

Minder dan twee jaar geleden was deze peuterschool een lekkende hut. Maar Nomfundo Pezi was niet uit het veld geslagen en vastbesloten om voor de kleine kinderen uit de krottenwijken van Crossroads zorg, onderdak en een groentetuin te organiseren. Ze hield van geluk bij de openingsviering van de nieuwe containers die dit project en de kleintjes gaan huisvesten. We danken voormalig gemeenteraadslid Beverley Cortje-Alcock die dit project onder onze aandacht bracht en de Willem van Dedem Stichting die deze mooie droom verwezenlijkte.







## Soepkeuken in Wellington

Misschien herinnert u zich nog onze actie voor een soepkeuken in het landelijke plaatsje Wellington. Al meer dan vijf jaar verzorgt het plaatselijke Hope Outreach Project eten voor meer dan 700 kleine kinderen en ouderen vanuit een gammal houten hutje dat brandgevaarlijk en onhygiënisch was. Kijk eens naar de gloednieuwe containerkeuken die we hen dankzij uw steun konden geven!

## Nieuwe hoop onder de jeugd in Dimbaza



Zelfs een onweersbui kon de festiviteiten niet temperen toen we afgelopen oktober een klaslokaal, keuken en waslokaal in het dorp Zabalaza bij Dimbaza in de Oost-Kaap installeerden. De gemeenschap bestaande uit 400 huishoudens zong en danste bij de opening van het nieuwe kindercentrum. Het is een lichtend voorbeeld van hoop in dit afgelegen plattelandsgebied – het zijn de eerste spoeltoiletten in het dorp! We zijn zeer dankbaar voor uw steun en ook die van Signales, een in Duitsland gevestigd bedrijf en medesponsor.



## Toiletten voor kleuters op Wereld Toilet Dag

We zijn iedereen die vorig jaar onze acties voor toiletten-containers steunden bijzonder dankbaar – er is zo'n dringende behoefte aan deze basisvoorziening. Op 19 november vierden we Wereld Toilet Dag door een sprankelende nieuwe toiletten-container aan de peuterschool Ukwanda in de gigantische informele nederzetting Khayelitsha buiten Kaapstad te overhandigen. Schoolhoofd Nokwanda Ndzamela, die voor meer dan honderd kinderen zorgt, was zo wanhopig dat ze zelf geprobeerd had om een toilet te bouwen! Iedereen reuze bedankt.

## Mandela bibliotheken: nu een nog belangrijker aandenken

Op 5 december 2013 overleed onze geliefde Madiba, Nelson Rolihlahla Mandela. Samen met de rest van Zuid-Afrika en de wereld treuren wij bij Breadline Africa om het verlies van de eerste president van een democratisch en vrij Zuid-Afrika, een van de meest inspirerende personen ter wereld.

Het zorgde voor een sombere december, maar er valt ook veel te vieren. We weten dat u dit verlies met ons deelt en als u dit moment op een speciale manier wilt herdenken dan zullen wij donaties aan ons Mandela bibliothekenproject zeer op prijs stellen.

Zoals u weet hebben we samen met het Mandela Centre of Memory speciale Mandela bibliotheken bij de armste en meest afgelegen scholen in ons land geplaatst. We zijn blij te kunnen melden dat we in de afgelopen paar maanden maar liefst vijf nieuwe bibliotheken, gesponsord door plaatselijke bedrijven, hebben geopend. We hopen dit jaar met ons succesvolle project nog 25 bibliotheken te kunnen installeren als eerbetoon aan deze grote man. De heer Mandela was een vurige voorstander van lees- en alfabetiseringsprojecten en zag onderwijs als de enige zekere weg naar een beter leven.