



Een beter leven voor méér dan 300.000 kinderen?

**Nalaten aan Breadline Africa
maakt een enorm verschil!**





EEN BETER LEVEN VOOR KINDEREN;
DAAR DOEN WIJ SAMEN MET U ALLES VOOR!

Een beter leven voor méér dan 300.000 kinderen?

Wat was dat een bijzonder moment in 1995. Breadline Africa leverde de eerste en volledige kindvriendelijk ingerichte zeecontainer af in Zuid-Afrika. De gezichten van de kinderen toen ze, nieuwsgierig maar toch ook een beetje angstig, een blik naar binnen wierpen: onvergetelijk!

Die kinderen zijn inmiddels volwassen. Misschien zag u ze nog weleens langskomen in één van onze berichten. Ze konden iedere dag naar school. Kregen tussen de middag een warme maaltijd. Konden zich concentreren. Ontwikkelden zich. En grepen de kansen die ze kregen. Helemaal volgens het credo van Nelson Mandela: “Onderwijs is het krachtigste wapen om de wereld te veranderen.”

U heeft aan die andere wereld voor arme mensen in het zuiden van Afrika – toen, later en nu nog steeds – een onmisbare bijdrage geleverd. Want zonder donateurs als u hadden we nooit zoveel klaslokalen, bibliotheken, toiletgebouwen en keukens kunnen bouwen. Hadden we niet duizenden voedselpakketten aan arme gezinnen kunnen geven. En hadden we niet zoveel kinderen een immens plezier kunnen doen met een dagje uit aan zee.

Bij Breadline Africa vinden we dat elk kind een toekomst verdient. Kinderen nu én kinderen straks. Onze doelstelling voor de komende jaren? Een beter

leven voor 300.000 kinderen. En verder weg? Als het aan mij ligt, zetten we ons voor alle kinderen in het zuiden van Afrika in.

Wilt u daar ook bij helpen, op een bijzondere manier? Misschien heeft u weleens over nalaten aan onze organisatie gedacht. Of misschien is dit de eerste keer. In beide gevallen levert deze brochure u bruikbare informatie: hoe neemt u een goed doel in uw testament op, wat kunt u nalaten, wat is de rol van de notaris, én waarom is zo'n gift zo belangrijk. En: belt u bij vragen gerust met mijn collega mr. Marleen Huisman. Of stuur de antwoordkaart achterin op.

Tot slot wil ik u hartelijk danken voor de steun die Breadline Africa tot nu toe van u mocht ontvangen. Het betekent voor mij, zelf Nederlander, echt heel veel, al die betrokkenheid van de mensen in mijn vaderland. Dat u dan ook nog de moeite wilt nemen deze brochure door te nemen, is helemaal geweldig: dank u wel!

Henk Kleizen
Voorzitter Breadline Africa te Kaapstad



Simpele oplossingen, maximale impact

Waarom Breadline Africa is opgericht? In één zin: kinderen in arme gemeenschappen beter laten presteren op school door een veilig leeromgeving voor hen te creëren. Op een zo simpel mogelijke manier en zeer betaalbaar. Zo bieden we kinderen de kans zelf hun toekomst vorm te geven.

Achtergrond

Gaat u eens terug naar uw schooltijd. De lokalen waren eenvoudig ingericht. Maar de kachel brandde in de winter en guur weer bleef buiten. De basisvoorwaarden voor een veilige schooltijd. Dat hebben de kinderen in de Zuid-Afrikaanse winter ook nodig om zich te kunnen concentreren. Velen van hen verblijven echter in tochtige lokalen. Met splinters die vaak rechtop in de vloer staan en roestige spijkers die uit de muur steken. Die situatie pakt Breadline Africa radicaal aan. Bij ons zijn kinderen van baby tot en met de basisschool in goede handen en kunnen ze ongestoord leren.

Warm en droog

U kent onze unieke aanpak. In de eerste plaats bouwen we zeecontainers tot klaslokaal om. Volledig ingericht met tafels en stoelen. En natuurlijk met schoolboeken, schriften, pennen, kasten en een schoolbord. Warm, droog en gezellig – zonder dat die gezelligheid ten koste gaat van de leerprestaties van de kinderen. Ook als crèche zijn de containers zeer geschikt. Heerlijk



natuurlijk voor de ouders, te weten dat hun kleintjes overdag veilig zijn ondergebracht.

Wat eten we vandaag?

In zuidelijk Afrika is veel behoefte aan keukens waar men voor hele gemeenschappen kan koken. Ook dáár leenden onze containers zich in het verleden goed voor. Nu richten we ons voornamelijk op keukens voor de kinderopvang en voor basisscholen. Duizenden kinderen genieten zo dagelijks van een warme hap – vaak de enige maaltijd die ze op de dag krijgen. Maag gevuld? Leren maar weer!

Kom naar de bieb

Kinderen zijn uiterst leergierig en zuigen nieuws als een spons op. Breadline Africa speelt daarop in, door

scholen te helpen aan een fijne bibliotheek, gevuld met leuke leesboeken. Voor iedere leeftijd, in lokale talen, ook bedoeld voor ouders en leerkrachten. Daarnaast hebben veel scholen behoefte aan hygiënische toiletgebouwen. Wij bezorgen ze die, kant-en-klaar. Dan hoeven alleen nog maar de leidingen aangesloten te worden.



Een dagje naar zee

De horizon van kinderen wordt verbreed door nieuwe ervaringen. Daarom biedt Breadline Africa jaarlijks honderden kinderen onder de zeven jaar een magisch dagje aan zee aan. Hoewel deze kinderen misschien maar een paar kilometer van de oceaan opgroeien, is dit voor velen de eerste keer dat ze golven op het strand zien breken en de mogelijkheid hebben om zandkastelen te bouwen.

Voedselpakketten in de winter

Hoewel we ons focussen op het veilig laten leren van kinderen, realiseren we ons heel goed dat mensen in het zuiden van Afrika aan méér behoefte hebben. Zeker gezinnen in nood. En dat zijn er veel: de werkloosheid is in dit deel van de wereld erg hoog. Daarom organiseren we voor hen twee keer per jaar een voedselpakkettenactie. Eén in de Zuid-Afrikaanse winter, de tweede met Kerstmis.

Alleen met uw steun

Al dit belangrijke werk is zonder uw steun onmogelijk. Om ook nog uit te kunnen breiden, zijn we als Breadline Africa op zoek naar aanvullende fondsen. Giften uit nalatenschappen maken daar een belangrijk deel van uit. Wilt u ook overwegen ons in uw testament op te nemen? Verderop in deze brochure leest u hoe dat gaat: én dat het helemaal niet moeilijk is.

Samen met Emerge Kinder Fonds

In 2018 is Breadline Africa samengegaan met Emerge Kinder Fonds. Gemeenschappelijk thema: kinderen en onderwijs. Ook Emerge Kinder Fonds was actief in de zuidelijke punt van Afrika.

Waarom ik Breadline Africa in mijn testament heb opgenomen

Ik ben niet echt opgegroeid in armoede, het was oké, maar veel extra's hadden we niet. Later ben ik in min of meer dezelfde omstandigheden gaan werken, als dominee. Vaak in relatief achtergebleven gebieden, waar de mensen weinig te besteden hadden.

Nu ben ik met pensioen en nog steeds actief voor de kerk. Ik houd bijvoorbeeld nog diensten in verschillende gemeenten in de omgeving. Fijn om nog steeds belangrijk te zijn voor anderen.

Zo'n twintig jaar geleden maakte ik voor het eerst kennis met Breadline Africa. Het sprak me heel erg aan, het ombouwen van containers tot klaslokalen en keukens. Later kwamen daar bibliotheken bij. Alles om kinderen zich op een 'normale' wijze te laten ontwikkelen.

In oktober 1999 heb ik Breadline Africa bezocht. Ik kreeg een indrukwekkende rondleiding langs een aantal projecten in Kaapstad. Dat je van zoveel betekenis voor kinderen kunt zijn met oude zeecontainers!

Nu is het mijn wens om ook volgende generaties kinderen te helpen. Daarom heb ik Breadline Africa in mijn testament opgenomen. Toen ik alles geregeld had, gaf me dat een heel goed gevoel.



Dominee
Jennifer Mole



EEN GIFT UIT UW NALATENSCHAP IS EEN VAN DE MOOISTE, MEEST
WELKOME DONATIES – EN EEN VAN DE MAKKELIJKSTE

De ontvanger aan het woord



Ze konden niet wachten

“Wat waren de kinderen blij en opgewonden toen ze zagen dat ‘hun’ bibliotheek steeds meer gestalte kreeg. Ze konden niet wachten tot hij open ging. Er lag een schat aan kennis en ontspanning op hen te wachten!”

Shahid Mathews, hoofd van de Cecil Road Primary School

Tot de zon ondergaat

“Ik wil iedereen bedanken. Voorheen was het moeilijk en ook erg gevaarlijk om te koken in het klaslokaal. Daarom was ik om vier uur ’s ochtends al wakker om eten voor de kinderen in mijn eigen huis klaar te maken. Op de dag dat de nieuwe keukencontainer arriveerde, leek ik zelf wel een kind. Zo blij! Midden in de nacht stond ik op om te kijken of hij er nog steeds stond. Ik dank iedereen die dit mogelijk maakte, net zo lang tot de zon ondergaat.”

Nonzuzo Mzinyathi, hoofd van het Lukhanyiso Educare Centre



Nalaten aan kinderen in Afrika: hoe mooi is dat!

Inderdaad, hoe mooi is dat! Nalaten aan kinderen in de meest moeilijke omstandigheden. Die geen kansen krijgen van hun omgeving. Die les krijgen in scholen die op omvallen staan. Die ziek worden, verzuimen, op straat gaan zwerven. Zulke kinderen dus. Met een gift uit uw nalatenschap verandert u hun leven: totaal en voorgoed!

Iets nalaten aan een goed doel als Breadline Africa kan op twee manieren. Met een erfstelling benoemt u ons tot (mede-)erfgenaar. Daarnaast kunt u ons een legaat toekennen.

(Mede-)erfgenaar maken

Dit betekent dat u ons een bepaald percentage van uw bezit nalaat. U moet hiervoor – trouwens, ook voor een legaat – altijd een testament opstellen. Anders bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Een echtgenoot of geregistreerd partner bijvoorbeeld, (klein)kinderen, maar ook neven en nichten.

Met een testament kunt u zelf bepalen wie u begunstigt. Zodat u ook de kinderen van Breadline Africa op een heel mooie manier een toekomst kunt geven.

Legaat nalaten

Een legaat is een geldbedrag of een bepaald object. Denkt u aan een schilderij, een mooie kast of zelfs een huis. Legaten gaan altijd vóór erfenissen. Dus eerst krijgen de mensen of organisaties die u een legaat nalaat dat toebedeeld. En wat er dan overblijft, wordt verdeeld onder de erfgenamen.

Met een legaat zijn we als Breadline Africa even blij als met een erfstelling. Het gaat er vooral om dat u nu het besluit neemt om ook straks kinderen te helpen. Een besluit met verstrekkende gevolgen!

Stapsgewijs naar een testament

Zoals gezegd, om iets aan Breadline Africa na te kunnen laten, moet u een testament laten opstellen. Hoe dat gaat, leest u op de volgende twee pagina's.



A close-up photograph of a group of African children and a woman. The children are smiling broadly, showing their teeth. The woman is also smiling and looking towards the children. The background is slightly blurred, showing what appears to be an outdoor setting with some structures.

Voor een testament gaat u naar de notaris. Maar vooraf kunt u ook al veel doen. Want wat wilt u aan wie nalaten? En wie wordt uw executeur? Hiernaast een overzicht van de verschillende stappen die naar het ondertekenen van uw testament leiden.

EEN HELE BIJZONDER MANIER VAN STEUNEN: VIA UW NALATENSCHAP. WAT DOET U KINDEREN ALS DEZE DAAR STRAKS EEN ENORM PLEZIER MEE!

Van inventarisatie tot handtekening

1. Maak een overzicht van uw bezittingen en schulden

Aan de ene kant staan uw spaargeld, beleggingen en kostbaarheden. Aan de andere kant zet u uw schulden: een hypotheek en/of leningen. Zo weet u precies wat u kunt nalaten.

2. Bepaal wie u wilt laten meedelen in uw erfenis

Zet al uw erfgenamen op een rij – van partner tot kleinkinderen, neven en nichten, en vrienden of bekenden. En natuurlijk hopen we dat u ook Breadline Africa wilt begunstigen. Goed om te weten: omdat wij een Algemeen Nut Beogende Instelling zijn (ANBI), is dit deel van uw nalatenschap vrij van erfbelasting.

3. Verdeel uw nalatenschap

In deze stap stelt u vast wie u wat wilt nalaten: een erfstelling (een percentage van uw bezit) of een legaat (een afgeronde som geld of een bepaald goed). De notaris geeft u daar straks ook advies over.

4. Zet overige wensen op een rij

In uw testament kunt u ook speciale wensen op laten nemen. Bijvoorbeeld: aan wie wilt u eventuele huisdieren nalaten? Of: waar vindt men straks uw sieraden, wie maakt u daar blij mee? Of: wat zijn uw wensen rond de inboedel? Uitvaartwensen kunt u beter apart vastleggen.

5. Maak iemand executeur

Een executeur – doorgaans een goede en betrouwbare bekende van u – ziet er straks op toe dat iedereen krijgt wat u beoogd had. Maar u kunt ook kiezen voor iemand anders, bijvoorbeeld een professionele executeur. De executeur zorgt ervoor dat al uw wensen correct worden uitgevoerd.

6. Kies een notaris uit

Kent u een notaris? Des te beter. Vraag anders eens rond in uw kennissenkring. Of kijk op www.notarissen.nl of www.degoedkoopstenotaris.nl.

7. Ga naar de notaris

In feite hebt u nu op een rij gezet wat er in uw testament moet staan. Tijd om met de notaris af te spreken. Het eerste gesprek is meestal gratis. Aan de hand van uw wensen stelt de notaris uw testament op. Is alles duidelijk? Dan vindt op de volgende afspraak de ondertekening plaats. Als u het op prijs stelt eerst met ons te spreken, kan dat vanzelfsprekend ook.

8. Onderteken uw testament

Na het plaatsen van de handtekening bij de notaris krijgt u een kopie mee naar huis. De notaris bewaart het originele testament zodat zeker is dat uw wensen worden geëerbiedigd.



Voor de toekomst van heel Afrika!

Lieve ondersteuner,

Contacten met donateurs van Breadline Africa zijn altijd inspirerend, hartverwarmend en dankbaar stemmend!

Zo mooi dat er mensen zijn die zich het lot aantrekken van volstrekt onbekende kinderen, aan de andere kant van de wereld. Mensen zoals u maken dat wij ons kunnen blijven inzetten voor deze kinderen, dat we ze in staat stellen naar school te gaan, dat we ze de mogelijkheid geven zelf aan hun toekomst te werken.

Met iedere donatie laat u weer nieuwe kinderen ontsnappen aan de armoede. Met iedere gift verbetert u hun toekomstperspectief.

Ik zou het fantastisch vinden als u ook nog wilt overwegen Breadline Africa in uw testament op te nemen. Iedere nalatenschap helpt, en maakt dat we ons belangrijke werk voort kunnen blijven zetten. Voor de kinderen. Voor hun toekomst. Voor de toekomst van iedereen in Zuid-Afrika!

Dank u wel!

Marion Wagner



Marion Wagner
Directeur Breadline Africa

Vraag mij gerust!

Bedankt dat u deze brochure hebt willen lezen. Hebt u een indruk gekregen hoe het werkt, nalaten aan een goed doel als Breadline Africa? En hoe waardevol zo'n bijzondere gift is voor de toekomst van zuidelijk Afrika? Daarmee zitten we straks misschien wel op een miljoen geholpen kinderen!

Ik hoop in elk geval dat u een weloverwogen keuze kunt maken over het al dan niet opnemen van onze organisatie in uw testament. Maar voor het zover is, hebt u misschien nog vragen. Stelt u mij die gerust: ik ben bij Breadline Africa Nederland uw contactpersoon over dit onderwerp.

Ik kan uw vragen telefonisch of schriftelijk beantwoorden. En natuurlijk kunnen we ook een afspraak maken.

Vult u daarvoor de antwoordkaart hiernaast in? Of belt u me tijdens kantooruren op 033 42 27 250. Ik zie uit naar ons contact! Oh, en als u ons al in uw testament hebt opgenomen, laat u mij dat dan ook weten? Dan kan ik u op de hoogte houden van hoe wij nalatenschappen besteden!

Met vriendelijke groet,

Marleen Huisman



mr. Marleen Huisman
*Contactpersoon nalaten
Breadline Africa*



Contact

Statutaire naam Breadline Africa

(voor vermelding in uw testament)

Stichting Breadline Africa Nederland

Westerdok 64

1013 BH Amsterdam

Inschrijfnummer KvK: 34113873

Gebruik bovenstaande gegevens om Breadline Africa in uw testament op te nemen.



Postadres:

Stationsstraat 79 G

3811 MH Amersfoort

Tel: 033 42 27 250

www.breadlineafrica.nl

info@breadlineafrica.nl

